



Skellefteå Orienteringsklubb

SOK har deltagit i Tiomilakavlen 32 gånger och ibland har väl en och annan frågat sig varför. Det måste man, framåt morgonkulan, efter en natt med ösregn, när alla är likbleka och fryser och hela området är en enda lervälling. Ett sånt år åkte Folke Stenlund från Skellefteå med två par skor. Orienteringsskorna och bröllopsdojorna. Orienteringsskorna kunde han använda fler gånger, bröllopsskorna var bortom allt hopp. Ytterligare en anledning att hålla fast vid samma fru.

Folke sprang flera av 60-talets startsträckor och gjorde det oftast väldigt bra. ”Frans” var en hårding.

En annan första stäcks löpare är Hans ”skutis” Carlsson med fler bra lopp, bäst var 1981 då han kom in i tätklunga på en hedrande 18 plats.

Fast allra snabbast startade Eskil Westermarck som 1976 vann startsträckan.

Vad hade han för det? När ”Boliden-Keino” kom in på upploppet satt andrasträckans Bert Stenman fortfarande på toaletten.

Fem år tidigare, 1971, låg SOK i guldläge i ett långt senare skede av Tiomila. På det lättlöpta Bogesundslandet (kilometertiderna låg närmare fem än sex minuter) sprang Olle Lundqvist på näst sista sträckan ikapp den tätklunga som gått ut två minuter tidigare. Heder åt Johnny Granlund, den evige individualisten, för att han försökte göra något eget och annorlunda, men på den slutsträckan var det knappast rätt taktik. Granlund var en grym spurtare och hade han nöjt sig med en sällskapsresa till sista stämplingen kunde det ha blivit något ännu bättre än en 25:e plats, som dock är SOKs bästa placering genom tiderna.

Men det är inte framgångarna man minns mest utan sånt man kunde gråta åt då, men som gör att ingen efteråt ångrar att man var med. Det man kommer ihåg är allt det andra.

Som när Halvard Nilsson gjort ett kanonlopp och kom in till växling långt tidigare än någon kunna drömma om. allra minst avlösaren Gösta Lundqvist som låg kvar i sovsäcken.

– Den gången var jag lite irriterad, medgav Halvard.

Som när Mikael Berglund 1979 sprang långa natten och blev bajsnödig. Vad gör man?

Stannar, gör det man måste och släpper klungan? Aldrig! När Mikael kom i mål var han totalt utpumpad och föll ihop i SOK:s tält, men blev snabbt utkörd av sina känsliga lagkamrater som inte tyckte att luktade gott. Bussigt.

Trött var även Jan Fahlgren på en annan nattsträcka. Hur trött?

– På upploppet var jag så framåtlutad att jag kunde ha käkat maskar, sa Fahlgren.

Något år senare blev någon i SOK:s andralag – tänk er: på den tiden ställde vi upp med **två** lag! – sjuk. Vem kan hoppa in? Busschauffören hette Thomas Ericson och hann byta om innan han i sista stund ersattes av en inhyrd orienterare. Synd, kan man tycka, för ”Eson” var stjärna i både snöskoter och motocross och säkert minst lika vältränad som SOK:arna.

Vem vet vad han kunnat göra på en rak sträcka? En **väldigt** rak sträcka.

Under några år på 90-talet sprang Peter Feil inte för SOK, eftersom familjen bodde i Uppsala, där Eva pluggade. Peter kutade för Fyris och på en helsidesbild i Aftonbladet hade han vatten ovanför midjan, för så blött var det kärr han skulle passera. Först var det bara en bra bild med en halvsimmande orienterare, men sedan insåg Aftonbladet vem som hamnat på djupt vatten och publicerade den igen dagen efter.

Peter Feil! Vatten! Skitbra!!...

Hur många SOK:are vet hur bra Peter var i en tidigare idrottskarriär.

Hur många andra SOK:are har hållit europarekordet på 200 meter fjärilsim?

Hur många andra SOK:are har slagit Mark Spitz i en OS-final?

Hur många andra SOK:are har varit besvikna över att det ändå ”bara” blev en femteplats i OS finalen (”engelsmannen som blev tvåa hade jag aldrig tidigare fått stryk av”)?



Skellefteå Orienteringsklubb

Besviken var även Ola Mannberg 10-mila 1985. Ola var förstaårssenior, hade gått loss och var ensam i ledningen med bara tre kontroller kvar, jättesensation på väg hördes högtalarna på 10 mila, men Då kom missen och Ola så tappade spurtade in som 132:a. Kul Tiomilaminne? Nja, kanske inte ens 30 år senare.

1993 sprangs Tiomila för ovanlighetens skull på hösten, olyckligtvis samma helg som SOK och Långviken arrangerade SM i triathlon. Thomas Norström var en av tävlingsledarna och Per ”Orre” Forsberg speaker, men så fort tävlingen var över satte de sig i bilen. Söder om Gävle fick de höra att SOKs Fredrik Åhman ledde på ”långa natten”. På sträckan före hade Hasse Carlsson plockat 67 placeringar – från 89:a till 19:e – och SOK fortsatte att ha flyt. Fredrik växlade som tia. Thomas då? Trots ett dygn utan sömn missade han inte en meter och kom några minuter efter täten på 59 plats, före slut segrarna Södertälje. SOK blev till blev det en 106-plats.

2018 skrevs också lite historia både Anders Lindegren och Ulf Hägglund sprang sina första lopp 1982 och 36 år senare stod de på startlinjen.

PÅ 32 år har SOK använt 113st löpare med flest lopp i SOK kläder har Göran Hedström med 15 st och Ola Mannberg har 13 stycken , på delad 3 plats har vi 3 st gråskjortor Thomas Norström, Hans Carlsson och Anders Marklund med 11st lopp.

Det är sånt man minns. Tiomila är KUL, speciellt efteråt.